

Lieve mensen,

Het is alweer drie maanden geleden dat we vertrokken voor onze reis met Trans World Radio (TWR) naar Afrika. Het was een intensieve, inspirerende reis waarin we veel mensen hebben ontmoet en van dichtbij hebben mogen zien en ervaren wat het betekend om voor TWR te werken.

Met deze (eerste) nieuwsbrief willen wij jullie vertellen hoe het met ons gaat en waar we nu staan in het proces met God en Trans World Radio. De achtergrond van onze reis en de aanloop hiernaartoe is te lezen op <https://davidenlinda.nl/> hier staat ook de link naar het telegram kanaal waar we tijdens onze reis dagelijks een update hebben gegeven.



Terug in Nederland

Het was wel even een omschakeling om weer terug te zijn in Nederland en we hebben wat tijd nodig gehad om onze ervaringen en indrukken te verwerken. Maar voor je het weet zit je weer in het normale ritme en je dagelijkse routine. We zijn weer aan het werk gegaan en hebben in oktober de verjaardag van Linda gevierd. En we zijn er samen nog een weekje tussenuit geweest en verbleven in een huisje in Noord-Brabant voor rust en om te bidden.

Vanaf het begin in ons contact met TWR staat Samuël Bekx aan onze zijde. Samuël werkt voor TWR Internationaal en is HR recruiter voor Europa en CAMENA. We vinden het erg prettig om door Samuël begeleid te worden in dit proces. Twee weken nadat we terug waren in Nederland is Samuël bij ons thuis geweest, hebben we samen gegeten en onze reis besproken. We ervaren rust en hebben tijdens onze reis in Afrika ook bevestiging van God mogen ontvangen, het voelt goed. We ervaren dat we hierin nu ook de volgende stappen mogen gaan nemen.

Een belangrijke volgende stap is het betrekken van onze kerkgemeente in deze fase van ons proces. In de gesprekken met TWR kwam naar voren dat, mocht het tot een uitzending met TWR komen, het belangrijk is dat onze kerk al vroeg in het proces aansluit om samen met ons op te trekken. In de aanloop en voorbereidingen van onze reis naar Afrika hebben we de leiding van onze kerkgemeente al geïnformeerd en inmiddels heeft het eerste gesprek hierover plaatsgevonden.

De komende periode

De komende tijd gaan we verder met onderzoeken wat het betekend om als zending in Gods Koninkrijk te mogen werken en te ontdekken wat nodig is, op zowel praktisch als geestelijk vlak. In november hebben we weer een afspraak met TWR en de komende maanden gaan we een aantal informatiedagen en weekenden bezoeken die in het kader van zending staan.

Zo hebben we op 12 oktober jl. de Xplore Mission dag in Utrecht bezocht. [Xplore mission](#) is de samenwerking tussen vier zendingsorganisaties (Interserve, OMF, WEC, Wycliffe) die de visie hebben anderen verder te helpen in de zoektocht naar de plek in de zending. Deze dag hebben we mogen luisteren naar de ervaringen van zendelingen toen ze zelf aan het begin van hun zoektocht stonden. Tijdens gesprekken bij de lunch hebben we ons verhaal mogen delen en hebben we mogen luisteren naar de ervaringen en verhalen van anderen. Het was een inspirerende dag.

Begin november gaan we naar een informatiedag van [Missie Nederland](#). Deze dag staat in het teken van het thuisfrontteam. We worden deze dag meegenomen in het opzetten van een thuisfrontteam en om na te denken over wat je verwachtingen zijn, je droom en visie hierin. Ook wordt er ingegaan op de diverse functies binnen een thuisfrontteam en hoe je een functie vorm kan geven. Hoe bouw je samen aan je thuisfrontteam zodat het staat als een huis! Dit is totaal nieuw voor ons en we kijken uit naar wat deze dag ons zal gaan brengen.

Begin volgend jaar hebben we een zendingsweekend gepland staan die we gaan bezoeken, daarover later meer.



Persoonlijk

[David] In mijn Bijbel onderstreep ik vaak een bijbel tekst die mij heeft aangesproken of die ik heb gehoord tijdens een preek. Altijd schrijf ik de datum ernaast en waar ik deze tekst heb gehoord, het herinnert mij dan aan dat specifieke moment.

Voor en tijdens onze reis naar Afrika heb ik God gevraagd om zijn bevestiging van het verlangen dat in mij was ontstaan en mij te laten zien wat Zijn wil is. Tijdens het lezen van de bijbel op de vroege ochtend van 24 juli in West-Afrika opende ik mijn bijbel bij het boek Jesaja. Hier had ik een bijbel vers onderstreept alleen dit keer er niet bijgeschreven waar of wanneer ik die gehoord had. Ik had Jesaja 30:20-21 onderstreept, waarin staat: **"De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die**

je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.'

De tekst raakte mij enorm en laat mij de dagen erna niet los, is TWR de weg die ik samen met Linda mag volgen, is het Afrika wat God bedoelt?

Twee weken later, we zijn bij TWR in eSwatini, zoek ik op een avond op het internet naar "Gods wil" en "bestemming". Ik stuit op een audiotoespraak van Corrie ten Boom die op [YouTube](#) is geplaatst. Haar toespraak heet: "Hoe kan ik Gods wil leren kennen" en begint met Jesaja 30:20. Toeval? Ik geloof van niet. In gebed vraag ik God om bevestiging, Heer is dit van U? Ik wil deze tekst nog een keer horen van U.

En de derde keer volgt, geheel onverwacht. We zijn op de Xplore Mission dag in Utrecht en tijdens de lezing over zending, Gods wil en beloften komt de tekst weer voorbij. Ik raak ontroert en krijg tranen in mijn ogen. Dank U wel Heer, dank U!

We vinden het fijn als je bij ons betrokken blijft

Wij kunnen en willen dit avontuur niet alleen aangaan. In de eerste plaats is God hierbij aanwezig, Hij leid ons op deze weg en in Hem stellen wij ons vertrouwen. Maar de betrokkenheid van mensen om ons heen vinden wij net zo belangrijk. Wil je betrokken blijven bij ons en op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een berichtje via de contactpagina <https://davidenlinda.nl/contact/> of een email naar davidenlinda@proton.me.

Gebedspunten

Danken:

- voor onze gezondheid
- voor de vrienden dichtbij die ons steunen
- voor het contact wat Linda heeft met Britta
- voor de goede begeleiding van TWR
- voor de donaties die zijn ontvangen en volledig ten goede komen aan de TWR locaties die wij hebben bezocht

Bidden:

- Dat God mensen op ons pad brengt waarvan we mogen leren
- dat God de deuren wil openen voor de volgende stap die we mogen gaan nemen
- dat God mensen op het hart wil leggen om samen met ons te willen optrekken
- voor wijsheid, inzicht en Gods stem verstaan

